



Laat je verrassen door Venlo!

Of je nu veel of weinig tijd hebt. Met deze wandelingen kun je zelfs tijdens een korte break Venlo beter leren kennen.

Ontdek de leukste verhalen, nieuwste hotspots en evenementen die je niet wilt missen op www.venloverwelkomt.nl.

 venloerrast  venloverwelkomt

Venloverwelkomt.nl



HOTSPOTS ROUTE

30 min

START STADHUIS



De start van deze route is bij het prachtige oude **Stadhuis 1**. Dit rijksmonument met een geweldige historie is het pronkstuk van de stad.

De **Gasthuisstraat 2** kent vele wapenfeiten. Het is de meest middeleeuwse straat van Nederland, de meest gastvrije straat van Venlo en telt enkel zelfstandig ondernemers die een keur aan speciaalzaken hebben. Van Lekker Ruiken tot Pinok, van LDHModa tot Van Heyster Schoenmode, een *English shop* en zelfs een natuurslager!

Loop langs de schitterende, kleine **St. Joriskapel 3** en steek (voorzichtig!) het drukste fietserskruispunt van Venlo over bij Café De Locomotief. Heb je het gezien? Op het pand van De Locomotief staat een gedicht, wat je van beneden naar boven moet lezen.

Paradeer over de **Parade 4**, snoepkonden moeten stoppen bij **Snoepwinkel Truuske 5**, en laat je meevoeren op de klanken van het muziekwalhalla **Sounds 6** aan de kop van de Klaasstraat.

Als je verder slentert over de Parade wandel je zo het Museumkwartier in. Allereerst **Museum van Bommel van Dam 7**, museum voor moderne en hedendaagse kunst & design. Gehuisvest in het voormalige postkantoor. En daarna het **Limburgs Museum 8**, hét cultuurhistorische museum van de provincie!

Tussen de musea in ligt **IJssalon Ut Tankstation 9**, het oudst bewaarde tankstation van Nederland. Hier geniet je tegenwoordig van ambachtelijk ijs of heerlijke koffie.

Een stukje terug de Parade op en dan linksaf kom je terecht op de **Keizerstraat 10**, in de Venlose volksmond *de Floddergats* genoemd. Een verborgen parel van Venlo met goed verstopte bijzondere horecazaakjes met prachtige terrassen!

Op het **Dominicanenplein 11** vind je Domani, waar diverse culturele activiteiten worden georganiseerd. Via de Nieuwstraat kom je terecht op de **Klaasstraat 12**, een echt Venlose winkelstraat. Sla hier linksaf en rechtsaf en je bent weer bij het **Stadhuis 1**.



POËZIE EN HISTORIE ROUTE

15 min

START STADHUIS

De route start bij het **Stadhuis 1**, een bijzonder rijksmonument met bijzondere historie.

Vanuit de achterkant van het Stadhuis loop je door de Sint Jorisstraat. Aan de linkerzijde prijkt een gedicht op de gevel met de naam **'Stadsgezicht' 2**. Na de **St. Joriskapel 3** sla je linksaf richting de Grote Kerkstraat.

Aan de linkerzijde zie je **Huize Schreurs 4** waarin 't Boekhuis is gevestigd. De gevel dateert uit 1588. Aan de rechterzijde zie je het gedicht **'Nachtdienst'** van Cor Deneer **5**, geplaatst op een pand waar in vroegere tijden de krant werd gemaakt. Even later zie je aan de rechterzijde **De Weem 6**, een pastoorwoning uit 1765. En vlak daarachter de **Sint - Martinusbasiliek 7** met daartegenover het **Ald Weishoës 8**.

Achter het voormalige weeshuis sla je linksaf en daarna meteen weer links, het Knibbelstraatje in. Hier loop je door totdat je tegen een gedicht aanloopt met de titel **'Alles blijft' 9**. Als je je weg vervolgt loop je over de Brouwersplaats, waar in de middeleeuwen bierbrouwerijen waren gevestigd.

Vervolg de weg en sla op het einde van de straat weer rechtsaf de Grote Kerkstraat in. Nu ga je achter de St. Joriskapel langs en struin je door de **Gasthuisstraat 9**. Aan het einde van de straat doemt de voorzijde van het **Stadhuis 1** weer op.

NAAR DE MAAS ROUTE

15 min

START DE MAASPOORT

Steek vanuit **De Maaspoort 1** de **Oude Markt 2** over langs de gezellige terrassen richting de Jodenstraat. Slenter door **de Jodenstraat 3** en bezoek bijzondere winkels zoals Beads'nBobbles, Versierhoës van der Veer, Annamoon en KATT. Eethuis Tante Toer is een begrip in Venlo, en ook Browns&DownieS is een bezoekje waard. De Jodenstraat is daarnaast ook een paradijs voor kinderen (en winkelende ouders) met 't Holtschöpke en Pand 9.

Het Romerhuis 4 is een echte *showstopper*. Het pand dankt zijn naam aan de invloedrijke familie Romer en is na het Stadhuis het oudste pand van Venlo. De vakwerkgevel van het achterhuis gaat mogelijk terug tot in de 14e eeuw! Bestel een koffie met een heerlijke bonbon en kijk uit op **de Kwartelenmarkt 5**, een historisch plein met een lunchroom, cocktailbar en restaurants die stuk voor stuk fantastisch zijn.

Nu op naar de Maas! Hier zie je de **stadshaven 6** waarop de terrassen van BLVD en De Werf op uitkijken. Bij **IJsco Fantastico 7** eet je het lekkerste ijs in de zomer, met uitzicht over de Maas.

Als je vanuit IJsco Fantastico naar de stad kijkt zie je een dichtregel op de Romertoren. **'Mooi zijn de stromen die komen uit de bron van het hart' 8** door Bert Schierbeek. Met een ijsje of een koffie to-go in je hand kun je langs de maas slenteren om daarna over de brug weer aan te komen in de Venlose binnenstad. Als je hier naar boven kijkt zie je het mooie **Scheuten terras van restaurant Cabillaud 9**, waarna je weer bij De Maaspoort bent.



3X KORTE STADSWANDELING DOOR VENLO



Venloverwelkomt.nl